

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

النَّبِيَّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ،

عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

Geachte gelovigen!

Het onderwerp van onze khutba vandaag zal het vrijdaggebed en de etiquette van de khutba zijn.

Vrijdag is een gezegende dag waarop de gelovigen samenkomen in de huizen van Allah, de banden van broederschap versterkt worden en kennis, wijsheid en spiritualiteit herleven. Het vrijdaggebed is een van de grootste symbolen van de islam. Deze gezegende dag is voor de gelovigen een wekelijks feest.

Onze Verheven Heer, verheven en verheerlijkt is Hij, zegt in de Edele Koran: ***“O jullie die geloven! Wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed wordt gedaan, haast jullie dan naar de gedachtenis van Allah en laat de handel achterwege. Dat is beter voor jullie, als jullie het maar wisten. En wanneer het gebed is beëindigd, verspreid jullie dan over de aarde en zoek naar de gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn.”*** (Al-Jumu'ah, 9-10)

Onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd: ***“Wie op vrijdag een volledige rituele wassing verricht, zich zo goed mogelijk reinigt, parfum gebruikt, vervolgens naar de moskee gaat, geen scheiding maakt tussen twee personen, zoveel bidt als Allah voor hem heeft voorgeschreven en daarna in stilte naar de imam luistert, diens zonden tussen die vrijdag en de volgende vrijdag worden vergeven.”*** (Boekhari)

Daarom is het een soenna om vóór men naar de moskee, het vrijdaggebed en de samenleving gaat, een grote wassing te verrichten, de mond en tanden te reinigen met een miswak, aandacht te besteden aan lichamelijke hygiëne, schone en mooie kleding te dragen en aangename geuren te gebruiken. Men dient slechte geuren zoals zweet, sigaretten, ui en knoflook die de gemeenschap kunnen storen, te vermijden. Men moet de moskee met waardigheid en beleefdheid binnengaan, op een geschikte plaats gaan zitten zonder de moslimbroeders lastig te vallen en niet door mensen te hinderen naar de voorste rijen proberen te gaan.

Onze religie leert ons om in de moskeeën niet over wereldse zaken te praten en weg te blijven van gedragingen die de rust van dhikr, gesprekken en lessen verstoren. Zij raadt ons aan om op een beleefde manier in de moskee te

zitten en onze voeten niet uit te strekken richting de qibla, de Edele Koran, religieuze boeken en onze ouderen.

Geachte broeders!

Zonder geldige reden het vrijdaggebed verlaten is een grote zonde. Onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft immers gezegd: ***“Wie uit onverschilligheid drie keer het vrijdaggebed verlaat, Allah de Verhevene verzegelt zijn hart.”*** (Ibn Maja)

Laten wij daarom het vrijdaggebed niet verwaarlozen vanwege wereldse zaken. Laten wij onze handel, werkzaamheden en bezigheden afstemmen op het vrijdaggebed.

Edele gelovigen!

Een van de belangrijkste zaken waarop wij op deze gezegende dag moeten letten, is de vrijdagpreek. Vooral de laatste tijd wil ik enkele fouten in herinnering brengen die tijdens het uitspreken van de preek steeds gebruikelijker worden. Vergeet niet dat het verplicht is naar de preek te luisteren. Want de preek is advies, herinnering en waarschuwing. Tegelijkertijd is zij een van de voorwaarden van het vrijdaggebed. Daarom moet men tijdens de preek aandachtig luisteren zonder met iemand te praten of zich met iets anders bezig te houden. De preek heeft dezelfde status als het gebed. Gedragingen die tijdens het gebed verboden zijn, zijn ook tijdens de preek verboden. Zoals men tijdens het gebed niet praat, geen groet geeft of beantwoordt en niet om zich heen kijkt, zo moet men ook tijdens de preek dezelfde etiquette naleven.

Zoals duidelijk vermeld staat in onze Hanafitische rechtsboeken, is het tijdens de preek afkeurenswaardig op ernstige wijze om te praten, groeten te geven of te beantwoorden, bezig te zijn met dhikr of salawat uit te spreken. Tijdens de preek wordt niet gebeden en houdt men zich niet bezig met een telefoon of iets anders. Zelfs iemand die naast je praat waarschuwen met “wees stil, praat niet” of met handgebaren wordt niet gepast geacht. Wanneer de imam tijdens de preek luidop smeekbeden doet, worden de handen niet opgeheven en wordt er ook niet luid “amin” gezegd.

Helaas worden zulke gedragingen die in strijd zijn met de geest van vrijdag en de preek tegenwoordig steeds gebruikelijker. Daarom moeten wij tijdens de preek al onze aandacht op de preek richten en gedurende de hele preek op een beleefde manier luisteren.

Ik beëindig mijn preek met deze blijde boodschap van onze Profeet: ***“Wanneer de imam op vrijdag de preek houdt en jij tegen de persoon naast je die praat zegt: ‘wees stil’, dan heb jij je eveneens met een nutteloze zaak beziggehouden.”*** (Moeslim)